



# ZONDAGSBRIEF

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk

Dit is de 49<sup>e</sup> nieuwsbrief van de 25<sup>e</sup> jaargang, d.d. 4 december 2022 2<sup>e</sup> Adventszondag

	<u>Dienst 10.00 uur</u>	<u>Dienst 18.30 uur</u>
Voorganger	Ds. A. Groeneveld, Lunteren	Drs. A. van Kralingen, Ridderkerk
Ouderling van Dienst	Jan de Graaf	Leen de Rover
Organist	Piet van der Meijden	Peter Veen
Koster	Jaco Vink	Jaco Vink
Beamist	Jannet de Rover	Jeroen Kiewiet
Collecten	Kerkvoogdij, Onderh. Gebouwen	Diaconie (Stichting „Mensenkinderen“)
Rekeningnr. collecte	NL65 RABO 0352 3534 22	
CvK Herv. Gemeente Nieuwendijk		
Introïtuslied	Psalm 25 : 2	Psalm 96 : 1 en 2

## Bij de diensten

Iedereen van harte welkom in de beide erediensten op deze 2<sup>e</sup> **Adventszondag!** Mensen in de kerk en zij die thuis met ons verbonden zijn. In het bijzonder een warm woord van welkom aan onze gasten.

Ds. Groeneveld is vanmorgen onze voorganger. Hij leest met ons Mattheüs 25 : 1 t/m 13. Als thema heeft hij boven de preek geschreven: *“ADVENT... wachten op de bruidegom... ?!”* n.a.v. Mattheüs 25 : 13. Drs. Van Kralingen gaat in de avonddienst voor. De Schriftlezing is uit Zefanja 2 : 1 t/m 11. De verkondiging is naar aanleiding van vers 11. Allen rijke en gezegende diensten toegewenst onder het Woord van onze God.

## Tiernernevendienst

Vanmorgen is er weer Tiernernevendienst. Zit jij op het voortgezet onderwijs en ben je onder de 16 jaar, dan ben je van harte welkom!  
Peter, Rachelle en René.

## Na de dienst koffiedrinken in de Ark

Iedereen is na de ochtenddienst van harte welkom om – onder het genot van een kopje koffie, een glas thee of fris – elkaar te ontmoeten en de contacten met elkaar te verstevigen! Juist ook dat is een belangrijk aspect ons sámen gemeente-zijn!

## Omzien naar

Petra Lankhaar, Rijksweg 13 (4255 GE), mocht thuis komen uit het Amphia-ziekenhuis. We wensen en bidden haar een goed herstel toe. Laten we verder ook omzien naar, bidden voor, en meeleven met eenieder ander, die te maken heeft met ziekte, eenzaamheid en zorgen. *“Ik stel mij de HEERE voortdurend voor ogen; omdat Hij aan mijn rechterhand is, wankel ik niet”* (Psalm 16 : 8).

## Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar Petra Lankhaar, Rijksweg 13. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.

## Jarigen

Op donderdag 8 december is mevrouw J. van Drunnen – Staver, Rijksweg 246 (4255 GS) jarig. Vrijdag 9 december hoopt de heer C. Versluis, Dahliastraat 44 (4255 JJ), te verjaren. Beide jarigen van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!

## Contactpersoon pastoraat

Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met wijkouderling Jan de Graaf, 0183-403641

## 3<sup>e</sup> collecte: diaconiecollecte voor Stichting Mensenkinderen

Stichting Mensenkinderen helpt kinderen, gezinnen, gehandicapten en bejaarden in Albanië, Armenië en Moldavië voor wie niemand anders zorgt. Ze werken uitsluitend via kerken en lokale organisaties.

Hun projecten zijn concreet, uitvoerbaar en bieden directe hulp. Stichting Mensenkinderen stuurt geen (dure) transporten, ze kopen de goederen in het land zelf. Dat is veel efficiënter en het stimuleert ook de lokale economie. Zo wordt uw gift als het ware dubbel besteed.

Meer informatie over de Stichting Mensenkinderen is te vinden op hun website: [www.mensenkinderen.nl](http://www.mensenkinderen.nl)

## **Gebedskring**

Volgende week zondag (11 december) is er gebedskring. We beginnen om 9:15 uur en maken gebruik van de middelste zaal. Iedereen, jong en oud, is meer dan welkom om mee te komen bidden!

## **Arkzang zondag 11 december**

Volgende week zondag is er weer Ark-zang. Na de avonddienst eerst gezellig met elkaar een kopje koffie of thee drinken en daarna op de galerij liederen zingen tot eer van onze God. We naderen het Kerstfeest, dus zijn er prachtige adventsliederen, uitgezocht door Nel van Gils. Zij is deze avond onze organiste en zal ons ook met de Ark-zang begeleiden. Welkom allemaal, we hopen op een goede opkomst!!

## **Follow Me – 12 t/m 18 jaar**

Wat zijn feiten en fabels over engelen? Een fabel is: Als je gestorven bent, word je een engel. Dit is niet waar, want mensen zijn geen engelen en worden dat ook niet. God heeft engelen en mensen apart geschapen. Dus in de hemel blijven mensen mensen. Daarop vroegen tieners of er herkenning is in de hemel. Een goede vraag. Maar op welke herinnering is die herkenning gebaseerd? Onze herkenning is gebaseerd op een herinnering aan de gebrokenheid van het leven. Zoals dat bijvoorbeeld zichtbaar wordt in mensen die verouderen, ziek worden en sterven. De vraag naar herkenning is vanuit een aards perspectief voorstelbaar en mooi, maar vanuit een hemels perspectief misschien wel niet. Op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zal alles volkomen zijn. Een herinnering aan vergankelijke mensen is daar moeilijk mee te combineren. De herkenning van mensen die we missen moeten we zoeken op een geestelijk niveau. Als we op de aarde met Jezus hebben geleefd, zullen we elkaar in Jezus herkennen in het eeuwige leven. De herinnering aan Jezus is immers niet vergankelijk zoals ons lichaam dat wel is.

De volgende keer (6 december) bespreken we les 6 over 'persoonlijk bijbellezen'.

Ben jij er weer bij? Iedere dinsdag van 19:00-19:45 voor 12-14 jaar en van 20:00-20:45 voor 15 jaar en ouder.

Jan Sterrenburg

## **Vrouwenkoffieochtend**

Op dinsdag 6 december DV is er weer een vrouwenkoffieochtend.

Hiervoor willen wij de vrouwen uit onze gemeente uitnodigen. We proberen de bijbel toe te passen op het leven van alle dag. Wat doen we met de verhalen uit de bijbel? Wat betekenen die voor ons. We leren dus met en van elkaar. Wij gaan verder met het boekje uit de kringserie van de IZB "*Vreugde als levensstijl*", Bijbelstudies over de Filippenzenbrief van Anne-Marie van Briemen. Hoofdstuk 5 "Met lege handen". We beginnen om 9.30 uur met koffie en iets lekkers, daarna starten we met de bijbelstudie.

Tot ziens op de vrouwenkoffieochtend.

## **Bijbelkring over Openbaring**

Advent betekent: "Komst" oftewel: "Hij (Christus) komt!" We zijn weer op weg naar het Kerstfeest. Toch is het niet de bedoeling dat we als christenen teruggaan naar de tijd van het Oude Testament, de tijd vóór de eerste komst van Christus. Als het goed is leven we als gelovigen in de verwachting van Christus tweede komst, Zijn – spoedige (!) – Zijn wederkomst.

In deze decembermaand gaan we dan ook door met de Bijbelkring over het Bijbelboek Openbaring! Daarom willen we iedereen van harte uitnodigen en opwekken om woensdagavond 7 december naar "De Ark" te komen. We bespreken dan met elkaar Openbaring 1 : 9 t/m 20. Het tweede gedeelte van hoofdstuk 1 uit ons Bijbelstudieboekje "*Leeuw en Lam*", geschreven door ds. Pieter J. Lalleman, is daarbij een behulpzame leidraad. We beginnen onze kringavond om 20.00 uur eerst met koffie of thee.

Beschikt U nog niet over de tekst van het Bijbelstudieboekje? Neem dan contact op met: Jan Noordam, telefoon 0183 – 402155. Ook voor meer informatie of over vervoer, naar de kring en weer naar huis, kunt u hem bellen. Schroom niet!

## **Radio Zonneschijn**

Donderdag 8 december wordt Radio Zonneschijn verzorgd door Jan Noordam. Het programma is vanaf 14.00 uur te beluisteren via de kerkradio en de website kerkdienst-gemist.nl (Gereformeerde kerk, Nieuwendijk). Een verzoekje indienen voor een lied gaat heel gemakkelijk via dit [digitale aanvraagformulier](#) (link)

## **Kerst met Rineke de Wit**

Hervormde gemeente "Ichnus" in Sleenwijk organiseert vrijdagavond 9 december a.s. een Advent/Kerst-(zang)avond. Muzikale medewerking wordt verleend door gospel zangeres Rineke de Wit, bekend van Nederland Zingt en Vocalgroup Filiae. In een sfeervolle en intieme setting zal zij schitterende (Kerst)liederen ten gehore brengen. Uiteraard is er ook ruimte voor samenzang. U/jij bent van harte uitgenodigd om deze Kerst avond bij te wonen. De avond begint om 20.00 uur en wordt gehouden in het Oude Kerkje, Kerkeinde 31 te Sleenwijk. De kerk gaat open om 19.30u en toegang is gratis.

## **Kerstbomen verkoop**

De kampcommissie verkoopt ook dit jaar weer prachtige kerstbomen. Kom gezellig langs onder het genot van koffie of warme chocolademelk en zoek ondertussen uw mooiste boom uit! U heeft de keuze uit diverse soorten bomen. We bezorgen de boom gratis bij u thuis! Buiten Nieuwendijk vragen we een vergoeding van €2,50. We verkopen dit jaar helaas geen oliebollen.

Waar en wanneer?

- Woensdag 7 december 13.00 – 21.00
- Vrijdag 9 december 09.00 – 21.00
- Zaterdag 10 december 09.00 – 13.00

## **Uitnodiging voor het Kinderkerstfeest**

Het thema van ons Kinderkerstfeest is: *“Bewaar het in je hart!”*.

Komen jullie ook op zaterdag 17 december naar de Hervormde Kerk om samen met elkaar het Kerstfeest te vieren? We beginnen om 18.30 uur en het belooft weer een prachtige avond te worden!

En... de prachtige boodschap mogen we in ons hart bewaren... elke dag weer! Tot de 17e allemaal!!!

## **Herderstocht 2022**

Vorige week las u het al: we gaan weer op avontuur door het Bijbelse Kerstverhaal! Op woensdag 21 december kunt u starten tussen 18.30u en 20.00u bij de Hervormde Kerk. Met uw eigen gezelschap loopt u, op eigen tempo, de route volgens het routeboekje. Vooraf aanmelden is niet nodig! U loopt ook zonder begeleiding van een herder. Iedereen is welkom en de tocht is kinderwagen- en rolstoel toegankelijk. Deelname is gratis, bij het eindpunt staat er een fooienpot. De herderstocht eindigt bij de Gereformeerde Kerk. Binnen in de kerk is er een Kerstmarkt voor Goede Doelen. Zo'n 14 kramen verkopen handgemaakte cadeautjes, (kerst)artikelen, (woon)accessoires. En hier kun je grabbelen, enveloppen trekken en walnoten raden. Lekkere trek van de tocht? Er is koffie, thee, koek, soep en broodjes knakworst te koop. Alle opbrengst gaat naar de goede doelen! Dit wilt u echt niet missen! Loop gezellig met elkaar, ervaar het Kerstverhaal en ontdek de kerststal!

## **Kerstpakket actie 2022**

Ook dit jaar gaan we weer kerstpakketten uitdelen, samen met de Diaconie van de Gereformeerde Kerk. Er zijn mensen die het niet zo gemakkelijk hebben of een moeilijke tijd doorgemaakt hebben of misschien er zelf nu middenin zitten. Op deze manier willen wij als Kerk ons medeleven betuigen, en laten zien wat naastliefde is.

U kunt de namen van die mensen aan ons doorgeven die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Gemeente-zijn doen we immers samen, en we kijken naar elkaar om! Wij hopen op uw medewerking om deze actie tot een succes te maken.

Hieronder vindt u een antwoordstrook die u kunt invullen. Vul deze antwoordstrook helemaal in of schrijf het op een papiertje. U kunt het inleveren in de doos die in de hal van de kerk staat. Ook kunt u het door de brievenbus stoppen bij Peter den Dekker, Singel 32, of mailen naar: [dendekertjes@casema.nl](mailto:dendekertjes@casema.nl). Belangrijk is het juist adres te vermelden. De uiterste inleverdatum voor de briefjes is zondag 11 december. De week voor de Kerst worden de pakketten bezorgd. Zeker in deze tijd is het omzien naar elkaar heel belangrijk.

---

Voor wie is het kerstpakket:

Naam

.....

Adres

.....

---

## **Rooster**                      **zondag 11 december 2022**

Voorganger	10.00 uur	Ds. C.D. Zonnenberg, Hardinxveld-Giessendam
	18.30 uur	Drs. A.L. Kornaat, Klundert (ná de dienst Ark-zang)
Kerkauto		J. Sanner, telefoon 06 - 53694230
Kinderoppas		Tonie Hoeke en Sophie Geluk

## **Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!**

Redactie: Jan Noordam, Prinses Irenelaan 14, tel. 0183-402155 of via e-mail: [zondagsbrief.hgn@gmail.com](mailto:zondagsbrief.hgn@gmail.com)

Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur    Website kerk: [www.hervormdnieuwendijk.nl](http://www.hervormdnieuwendijk.nl)

**Voor pastorale zaken kunt u contact opnemen met** ouderling Jan de Graaf, 0183-403641