



ZONDAGSBRIEF

van de Hervormde Gemeente Nieuwendijk

Dit is de 11^e nieuwsbrief van de 23^e jaargang, d.d. 22 maart 2020.

	<u>Dienst 10.00 uur</u>	<u>Dienst 18.30 uur</u>
Voorganger	Ds. N.M. van Ommeren	Ds. N.M. van Ommeren

Bij de diensten

Beste luisteraars, hartelijk welkom bij de erediensten van vanmorgen en vanavond! Vandaag worden de diensten "live" uitgezonden. Misschien zit u alleen op uw kamer, of samen met anderen te luisteren. Maar zo weten we ons toch verbonden met elkaar als Gemeente van Jezus Christus. De Corona-crisis duurt voort. De toekomst is wat dit betreft onzeker, maar zeker is ons leven als we geborgen zijn in Christus Jezus, onze Heere, Die voor ons geleden heeft en gestorven is, maar ook weer is opgestaan, halleluja! Gods Woord bemoedigt ons: "Als u met uw mond de Heere Jezus belijdt en met uw hart gelooft dat God Hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden!" (Rom. 10: 9) Allen heel gezegende diensten onder het Woord van onze God!

Uit de gemeente

Laten we bidden voor en meeleven met, via een kaartje, telefoontje of anderszins:

- Dhr. J. van der Perk, van de Rijksweg 98, 4255 GN, die afgelopen maandag is geopereerd en nog in afwachting is van de uitslag van enige onderzoeken.
- Mevr. J.A. van Noorloos-Kieboom, van de Singel 31, 4255 HC, die afgelopen dinsdag een operatie heeft ondergaan.
- Mevr. C. den Dunnen-Sanner, van de Amaryllishof 15, 4255 JM, die nu verder begeleid zal worden door haar huisarts.
- Mevr. C. Pellicaan-Slagmolen, van de Rijksweg 109-302, 4255 GH, die onlangs was geopereerd voor een onderzoek en nu in afwachting is van de uitslagen.
- Mevr. P.J. van de Koppel-Van Vark, van de Rijksweg 109-205, die onlangs was gevallen en in het ziekenhuis in Gorinchem opgenomen, maar nu verblijft in Altenastaete Thuiszorg, Griendstraat 3a, 4255 VX, Nieuwendijk om te revalideren. Zij is langzaam herstellende.
- Mevr. M. van der Stelt, van de Hoekkampstraat 20, 4255 VS, die een zware operatie heeft ondergaan in het ziekenhuis in Gent in België. Dankbaar is zij dat de operatie goed is gegaan. Zij mocht deze week weer thuiskomen.
- Mevr. J. Lagrouw-Bogers, van de Zandsteeg 49, 4255 SG, die nog steeds in afwachting is van een operatie.

Laten wij ook niet vergeten en bidden voor onze gemeenteleden in de diverse tehuizen in deze tijd van Coronacrisis, nu alle tehuizen voortaan gesloten zijn voor bezoek:

In het verpleeghuis 'Altenahove', Rivierenland 1, 4286 DC Almkerk:

- Mevrouw C. Schouten, Afdeling Akkerwinde, kamer 124.
- De heer E. van der Stelt, Afdeling Guldenroede, kamer 111.
- Mevrouw G. van der Nat-Dekker, Afdeling 'Wilgenroos', kamer 203.
- De heer M. Versteeg, Afdeling 'Guldenroede', kamer 102

In het zorgcentrum 'Antonia', Knotwilg 29, 4286 DE Almkerk:

- Mevrouw M. van Breugel-Jansen, kamer 27-f.
- Mevrouw M.C. Dekker-Boxem, kamer 13-e.

In woonzorg 'Altenastaete', Griendstraat 3a, 4255 VX Nieuwendijk:

- Mevrouw A. Duijzer-Van Wijk, kamer 5.

In het verzorgingstehuis 'De Notenhoff', Nachtegaallaantje 1, 8241 PN Andel:

- Mevrouw D.H. van Gammeren-Nieuwenhuizen, kamer 1.12

In het zorgcentrum 'Goezate', Raadhuislaan 4, 4251 VS Werkendam:

-Mevrouw T.W. Hoeke-Braun, Afdeling Stuurhut, kamer 205.

Gods Woord bemoedigt ons: "Hij, Die in u een goed werk is begonnen, zal dit tot het einde toe voortzetten, tot de dag van Christus Jezus." (Fil. 1: 6)

Geboren

Maandag 9 maart jl. werd familie Robert en Linda Spuls, Rijksweg 20, 4255 GL, verblijd met de geboorte van hun tweede kindje: een zoon: Lorenzo Robert. Zijn roepnaam is: Lorenzo. Wat een zegen voor hen beiden en voor zijn zusje Isabel. Op hun geboortekaartje staat heel mooi te lezen: "Een tweede kindje ontvingen wij stil, verwonderd en heel blij.

Dankend de Schepper van dit leven,
die ons dit wonder opnieuw deed beleven."

Wat een zegen voor hun drieën, een kind te mogen krijgen, een broertje te mogen ontvangen uit Gods hand. Wij willen hen als gezin hiermee van harte feliciteren, met de geboorte van hun zoon en bidden hen toe dat Lorenzo mag opgroeien tot eer van God en tot vreugde van zijn ouders.

Gouden huwelijksjubileum

Blij zijn we met echtpaar H. Geluk-Van Daalen (Henk&Toos), Rijksweg 109-301, 4255 GH. Zij waren afgelopen vrijdag 20 maart 50 jaar getrouwd, dat is een gouden huwelijksjubileum. Vijftig jaar verbonden met elkaar, een halve eeuw, waar blijft de tijd! Kinderen en kleinkinderen mochten zij ontvangen. Wat een zegeningen allemaal! Samen hebben zij lief en leed gedeeld al die jaren. Zij zijn de Heere dankbaar dat Hij hen al die jaren voor elkaar gespaard en bewaard heeft. Ze hebben altijd in hun leven mogen ervaren dat de Heere Jezus de Vaste Rots van hun behoud is, zoals Gez. 174 zo mooi verwoordt. Die troost en die zekerheid heeft hen altijd begeleid op hun levenspad! Wij bidden hen samen met hun kinderen, aangetrouwden en kleinkinderen en allen die hen lief zijn een onvergetelijke dag toe, maar bovenal Gods zegen voor de toekomst!

Met een hartelijke groet van ds., mede namens zijn vrouw!

Bloemengroet

De bloemen van deze zondag gaan met een groet van ons allen naar mw. N. Sanner, Amaryllishof 32. Dit als een teken van verbondenheid met de gemeente.

Jarige

Mw. D.H. van Gammeren-Nieuwenhuizen, Nachtegaallaantje 1, 4281 PN Andel vierde op 16 maart jl. haar verjaardag. Dhr. M. Pruissen, Schans 27a, 4251 PW Werkendam was op 17 maart jl. jarig en op 21 maart was dhr. A. van den Heuvel, Amaryllishof 35 jarig. Allen van harte gefeliciteerd, een fijne dag met allen die u lief zijn en Gods zegen voor het nieuwe levensjaar!

Over het corona virus

*Wie in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten,
zal overnachten in de schaduw van de Almachtige.*

*Ik zeg tegen de HEERE: Mijn toevlucht en mijn burcht,
mijn God, op Wie ik vertrouw!*

*U zult niet vrezen voor het beangstigende van de nacht,
voor de pijl die overdag aan komt vliegen,*

voor de pest, die in het donker rondgaat,

voor het verderf dat midden op de dag verwoest. (Ps. 91:1, 2, 5 en 6)

Onze hele maatschappij is in de ban van het Corona virus. Elke dag worden we overspoeld met berichten over het aantal mensen dat getroffen is door het virus. Het slechte nieuws blijft zich maar opstapelen. Maar dan mogen we hoop en troost putten uit psalm 91. Niet het corona virus heeft het laatste woord! Onze God is degene die alles in Zijn hand heeft. We mogen weten dat we in Zijn hand veilig zijn. Ook al woeden de stormen in onze maatschappij en in ons leven, Hij is onze toevlucht. In onderstaande stukjes willen we u bijpraten over de maatregelen die genomen zijn in onze kerk m.b.t. het corona virus.

Kerkdiensten

De komende kerkdiensten gaan door in een aangepaste vorm. In de diensten van 22 en 29 maart zal onze eigen predikant voorgaan. In de kerk zullen alleen de noodzakelijke personen aanwezig zijn. Deze diensten zullen worden uitgezonden via de kerkradio en via deze site of www.kerkdienstgemist.nl. Dit geldt voor de ochtenddienst en de avonddienst.

Indien u geen internet toegang heeft, dan zijn er andere manieren om de dienst te beluisteren.

Neem hiervoor even contact op met uw wijkouderling.

Zondagsbrief

We zijn gewend om elke zondag de zondagsbrief te lezen. Dat willen we ook blijven doen. Op de site zal elke week de zondagsbrief worden gezet. Daarnaast zal de brief ook via de mail worden verspreid. Wilt u de brief digitaal ontvangen, stuur dan even een mail naar zondagsbrief.hgn@gmail.com. Heeft u geen mail, neem dan contact op met uw wijkouderling.

Luiden van de klok

Om in deze tijd van onzekerheid een boodschap van bemoediging, hoop en troost te verspreiden, roept de Raad van Kerken in Nederland op om de komende drie woensdagen van 19.00 - 19.15 uur de kerkklokken te luiden. Met deze 'klokken van hoop en troost' kunnen kerken mensen met elkaar verbinden over de grenzen van sociaal isolement heen. Ook roepen de kerken daarmee op tot gebed en andere vormen van steun voor allen die ziek zijn en voor wie zich dag aan dag inzetten voor de gezondheid en veiligheid van medemensen.

Ook voorafgaand aan de diensten zal de klok worden geluid.

Praktische hulp

Graag willen we elkaar helpen en elkaar tot hand en voet zijn. Als u hulp nodig heeft, dan helpen we u graag! Neemt u even contact op met uw wijkouderling.

Namens de kerkenraad

Een goede zondag met gezegende diensten toegewenst!

Redactie: Onno en Ineke Schouten, Hankse Buitenkade 47, Nieuwendijk, tel: 06 16348558 of via e-mail: zondagsbrief.hgn@gmail.com
Inleveren kopij voor vrijdag 15.00 uur Website kerk: www.hervormdnieuwendijk.nl